

Het Beukenblad

Speciale Paaseditie 2025

Samen met Corinne, Ans, Cora en Jacky heeft Martje Veenstra-Oving de voorbereidingen getroffen voor de Palmpasenviering en de Paascyclus.

In deze speciale editie van het kerkblad vindt u de vieringen beschreven.



Palmpasen

Op zondag 13 april vieren we Palmpasen. Dit naar de lezing over Jezus, die wordt ingehaald in Jeruzalem, door een grote menigte mensen, zwaaiend met palmtakken. Het is de bedoeling dat kinderen van de basisschoolleeftijd Palmpaasstokken maken tijdens de viering en die we uiteraard ook zullen bewonderen aan het eind van de viering in de kerk. We zingen dan Hosanna en zwaaien met de stokken. Na de Palmpasenviering bereiden we ons voor op de Stille Week.

Paascyclus

Op Witte Donderdag, 17 april, om 19.30 uur, begint de Paascyclus en deze loopt door tot aan Paasmorgen. Het thema van de Paascyclus is: 'Een nieuw begin'.

Iedereen is van harte welkom om deze diensten mee te vieren. Misschien zijn er onderdelen in de vieringen die u/jij niet kent of niet vertrouwd mee bent. Meestal zit er een bepaalde symboliek achter een verhaal. Voelt u zich vrij om al dan niet mee te doen. De vieringen willen een aanbod zijn om ons geloof en onze hoop te vieren.

De orden van dienst voor deze vieringen zijn gebundeld in een boekje. Wilt het boekje aan het eind van de viering weer terug leggen in de hal? Na de viering op Paasmorgen kunt u het boekje meenemen.

De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag om 22.00 uur. De nieuwe Paaskaars wordt dan in de kerk gebracht. Op Paasmorgen vieren we het Paasfeest voluit in een viering voor jong en oud. Deze viering begint om 10.00 uur.

Witte Donderdag

Witte Donderdag is een feestelijk begin van de viering van Pasen. 'Wit' heet deze donderdag naar de liturgische kleur. Wij lezen uit het bijbelboek Exodus, waarmee duidelijk wordt dat de viering van het Avondmaal samenhangt met het vieren van het Joodse Paasfeest. We lezen uit het evangelie van Johannes en ook uit Lucas waar de inzettingswoorden klinken: 'Hij brak het brood' en 'Hij nam de beker'. Jezus gaf aan brood en beker nieuwe betekenis. Met brood en wijn vieren wij nog altijd Gods bevrijdend handelen in sterven en opstaan van Jezus Christus. Een nieuw begin van God naar de mensen, maar ook dat jij als mens vanuit liefde en dienstbaarheid een nieuw begin mag en kunt maken met een ander. Wij vieren ook samen 'de Maaltijd van de Heer'. Deze keer met Matzes en wijn. Matzes omdat het herinnert aan de uittocht uit Egypte, als brood van de haast. Aan het eind van de viering wordt de Maaltijd afgeruimd en ook de tafelkaarsen doven. Om zo te ervaren dat Jezus steeds meer alleen werd gelaten. Omdat het een doorlopende viering is tot Paasmorgen wordt de zegen niet uitgesproken na elke viering, maar pas op Paasmorgen. We verlaten na deze viering de kerk in stilte.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag heeft de dienst het karakter van een wake bij het kruis. De liturgische kleur is paars. De kleur van inkeer en bezinning. We luisteren naar de geschiedenis van het lijden en sterven van Jezus. De weg die Hij ging van liefde, verbondenheid en solidariteit met de mens die gevangen is in nood, ziekte, schuld en uitzichtloosheid. Het plaatste Jezus uiteindelijk naast de gangbare patronen van de samenleving. Het kruis waaraan Jezus stierf staat als een mijlpaal. Wij kunnen er niet langs lopen zonder stil te blijven staan in het besef: hier begon iets nieuws, iets anders. We herkennen de Gekruisigde, die tot het einde liefhad, maar evenzeer herkennen we juist daarin de gekwelde, eenzame, verlaten en geschonden mensen om ons heen in deze tijd. Opnieuw slaan we vanavond het evangelie van Lucas open om dit verhaal over Jezus te lezen. Dat gebeurt met verschillende stemmen. Tijdens de lezingen zijn er afbeeldingen te zien van een kruiswegstatie, passend bij de lezingen, gemaakt door Anna Troost. Het kruis wordt de kerk ingebracht door enkele jongeren. De Paaskaars (het symbool van de opstanding) wordt gedooft tijdens deze dienst, maar er blijft een klein lichtje, aangestoken op Witte Donderdag aan de Paaskaars, branden als teken van hoop. Al lijkt het nog zo donker, Gods Licht gaat niet uit! Ook deze avond verlaten we de kerk in stilte.

Stille Zaterdag

Het is Goede Vrijdag geweest en wij waken. Wachten op het Licht dat terugkomt.

Aan het begin van de viering spelen de duisternis van Goede Vrijdag, toen het licht doofde, en de stilte van het graf op Stille Zaterdag, ons nog parten. Wij lezen uit de Bijbel verhalen over hoe God keer op keer licht bracht in de duisternis en een nieuw begin mogelijk maakte. Zo groeien we toe naar het verhaal van God met dat ene kind van Israël, Jezus. In de doopgedachtenis worden we aan onze doop herinnerd en beamen die in het zingen van een geloofsbelijdenis.

En in deze nacht, anders dan andere nachten, geven wij uiting aan ons geloof in het 'Licht' dat terugkomt. Wij maken mee hoe het licht van Christus, gesymboliseerd in de Paaskaars, door het donker breekt en als een lopend vuur door de kerk gaat. Daarmee bevestigt deze nacht ons in de verwachting dat er een nieuw begin is. De liturgische kleur paars wordt veranderd in wit. We

willen hiermee uitdrukken dat een nieuwe dag zal aanbreken. Dat we verbonden zijn met Christus en zijn 'Licht' aan elkaar willen doorgeven. Ook zal de jongere, die vragen stelt in deze viering over het 'waarom', een kaars aansteken aan de nieuwe Paaskaars. Daarover zal worden gewaakt en op Paasmorgen wordt met dat 'Licht' de nieuwe Paaskaars weer aangestoken. Met brandende kaarsen en onder orgelspel verlaten we deze avond de kerk als teken van nieuw begin, dat het 'Licht' heeft overwonnen.

Paasmorgen

Het kleine kaarsje brandt als teken van hoop. De nieuwe Paaskaars wordt aan het begin van de viering aangestoken door de jongere die over het 'Licht' de afgelopen nacht heeft gewaakt. Tijdens de viering mogen de kinderen happy stones maken. Immers de steen is voor het graf weggehaald! En op de steen komen we nog terug op Paasmorgen.

Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Martje Veenstra-Oving

Paaslunch weer terug

Op zondagochtend eerste Paasdag is er na de dienst weer een ouderwetse Paaslunch waarvoor iedereen is uitgenodigd. Deze wordt u aangeboden door de diaconie. Er zijn dus geen kosten aan verbonden en u hoeft zich ook niet op te geven daarvoor. We hopen op een gezellig samenzijn.



**De kerkenraad wenst
iedereen
een goede aanloop naar
Pasen en
gezegende Paasdagen!**